

# TCZ 25 jaar!

## Redenen te over om te feesten

Op zekere dag ...  
Zo beginnen alle sprookjes ... ook het sprookje van Tennisclub Zomergem.

Op zekere dag wilden een groep gasten tennissen.  
We zullen ze maar bij naam noemen:  
Willy Van Den Bulcke, Dirk en Alex Claeys, Etienne De Bruyne, John Wezenbeek, Jan Guastavino, Lucien Van Laere, Jackie De Waele en Immesoete Marin.

Architecten, een advocaat, een leraar, enkele zelfstandigen, nog enkele enthousiastelingen en een gemeenteontvanger.  
Wat moet je meer hebben om een prachtig bestuur te vormen?

Hun doel was heel eenvoudig :  
"het stimuleren en de beoefening van de tennissport in Zomergem".

In die pionierstijd zaten de eerste secretaris Etienne De Bruyne en de schatbewaarder John Wezenbeek met Jackie De Waele op ellenlange vergaderingen.

Vanaf 1979 speelden zodoende 106 leden in de sporthal.



De officiële statuten van onze VZW Tennisclub Zomergem werden gepubliceerd in het staatsblad van 5 februari 1981

1980, het jaar van "Treveirke" en de lidkaart.  
Het bestuur richtte zowaar een 'prijskamp' in om een geschikte naam te vinden voor hun clubblad.

Ha ja, elke geloofwaardige club had toch een clubblad.  
Rare clubleden in die tijd zullen.

De leden stelden voor: "Het racketje"  
"Nieuwsjes boven het net"  
"t Snaarke"  
"Contact ... geef gas"  
en ook nog "De kattesnaar".

De bestuursleden kozen dan maar voor "Treveirke".

Lidkaarten maakten ze zelf: de club was nog niet  
aangesloten bij De Veetevee.



Het zomertornooi van 1980 : een finale tussen  
De Backer Georgette en Dryoel Jenny  
Dhaenens Jan en Immesoete Marin



De allernieuwste houten rackets met kat-  
tensnaren waren in. Regen was toen de groot-  
ste boosdoener. Niet voor de speler maar  
voor de snaren.

DE tribune werd jaarlijks opgebouwd.

Sinterklaas kwam toen ook op bezoek.  
Ne rare gast op een "camionète"  
met R De Bruy ne als privé-chauffeur





1981

De kleine prutsen van toen wisten nog niet dat ze nu het zilveren jubileum zouden vieren als jonge vaders en moeders.  
In de ledenlijst vinden we onder andere een Greetje Wille, een Eddy Flement en Yves De Veusser terug .



Eind 1985

Komt er ene met een "grondige wijziging in de clubstructuur" op de proppen.  
De afdelingen sport, jeugd, materialen en statuten worden opgericht.

De centen komen bij Frank terecht, het schrijfgerief en de stencileermachine gaat naar den John en het voorzitterschap wordt in de schoenen van die ene Marin geschoven.

Deze formule houdt al 25 jaar stand.

't Wordt tijd dat het een keer verandert hé: houten stokken en valse tanden zijn op komst.



1986

TCZ legt met eigen gelden de terreinen 4 en 5 aan.

En dat met 187 leden in onze ledenlijst.

Achteraf gezien was dat een dom initiatief.

Niet van die aanleg maar wel van dat eigen geld.

't Zou niet de laatste keer zijn ..... dat eigen geld .

1987

Carlos richt voor het eerst "De nacht der dubbels" in.

Alle mogelijke en onmogelijke spelletjes hé. Appelsienendans, door-de-benen-kruipers-test, alle tennisshoes uit, op een hoopke en .... zo rap mogelijk je eigen shoes terug aan.

Er liepen d'r wel enkele met 2 linker voeten en weken later belden de leden nog naar elkaar om hun eigen gerief terug te vinden.

We verlichten ook terrein 1 en 2; jawel, ook met ..... eigen geld.



TCZ had z'n eerste kampioen met Dames 8.

"Provinciaal Kampioen"

Vanaf dan hebben ze ons wel leren kennen;  
van Zomergem tot in Brussel

1989: nog zo een lumineus idee.

Dit keer van John, Jackie, Carlos (alweer) en nog enkele verlichte geesten.  
Wat dacht je van een trainingskamp voor onze jeugd aan de boorden van het meer te Butgenbach?

Nachtspel met de "Pascha" en "Jack the ever", op zoek gaan naar de "Woopies", kleine ventjes die je alleen maar 's nachts kon tegenkomen.....  
Komaan, moet je vandaag de dag nog eens proberen!!  
En toch, wedden dat het ook nu nog zou lukken.....



Begin de jaren '90: reeds 230 leden, waaronder 80 jeugdspelers.  
Een fameuze ommezwaai in de opleiding van jong en oud.  
Naast het recreatieve spel komt ook het competitieve z'n neus aan 't venster steken.



Beringen

Volwassen TCZ'ers gaan tennissen in bijna alle gemeenten van Oost-Vlaanderen.  
Ook in Nederland, in Keulen, in Bierset, in Beringen en in Munster.

Eerlijkheidshalve moet men zeggen dat men hard trainde in Oost-Vlaanderen  
en dat het in het buitenland er wat lossier aan toe ging.

Ooit aan de "Ladiesday" deelgenomen? Neen?

Dan heb je wel wat gemist.

Ons madammen organiseerden op donderdag een tennisnamiddag

Tijdens de eerste namiddag moest men al enkele dames terug naar huis sturen voor hun tennisrokje en racket; ze dachten dat ze "koffieklots" gingen houden.

De meeste namiddagen schijnen wel telkens geëindigd te zijn met koffie, pannenkoeken en slagroom.

't Schijnt, want de mannen moesten die namiddag uit de buurt blijven.

1991

## DE START van DE "Café-chantant"

Tcz had beslist. Een avondje cultuur te brengen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Sketches, dichtwerk, a-capella van de bovenste plank, ballet met echte balerina's en dan ... eigen toneelwerk.

Zwijg me van werk!  
Repeteren, kostuums  
zoeken, verlichting,  
podium.

In een doodskist kruipen  
achteraan in zaal Vorm.

Uitbater Albert die ook  
wou meespelen.

Travestietenshow bij J  
Geirnaert thuis.



En na wekenlange voorbereiding en vele natte broeken van het lachen: the big show!



De DJ had al wel z'n intrede gedaan, maar...  
Wat je zelf doet, doe je beter  
dachten onze "Champs"

Ons kot ontploft door de  
komst van Medard  
En wij naar den hemel.  
't Duurde niet lang: we vlogen d'r rap buiten



En ja, dit was ook cultuur:  
een aantal passende wijnen en wat oesters  
sommelier Piet met den hoed.  
En nadien nog tennissen  
Moest kunnen .....  
dachten we.



1995

Enig idee hoe onze tcz-bar er 10 jaar geleden uitzag tijdens het zomertornooi ?

Sorry, 'k was efkens m'n draad kwijt.  
'k Zie jullie zo denken: "Tennisten ze dan nog wel in Zomergem?"

En of!



1997: Het eerste grote sportieve resultaat met onze damesploeg. Provinciaal kampioen en daarna Kampioen van België . Alles groot uitgesmeerd in de gazette. Sindsdien krijgen ze TCZ d'r niet meer uit!

1998 : de veteranen worden kampioen van Oost-Vlaanderen en spelen de halve finale van België op de Leopoldsclub te Brussel.

TC Zomergem wordt voor de eerste maal Zomergemse sportclub van het jaar en provinciaal Sportlaureaat van Oost-Vlaanderen. De andere Zomergemse clubs moesten het met lede ogen aanzien, en we begonnen pas.



2000:  
"Een magisch jaar", zei de voorzitter.  
Onze dames spelen kampioen van Oost-Vlaanderen  
TCZ wordt voor de 2de maal sportclub van het jaar.  
Wendy is sportvrouw van het jaar,  
Carlos is sportlaureaat en de broertjes Flement worden de jeugd -sportlaureaten.  
Nog meer tandengeknars achter de coulissen tijdens de Sportshow.



Ho ja, onze Heren zijn kampioen van Oost-Vlaanderen en Belgisch finalist.

Er is nog heel wat gebeurd, op de duur geraakt men er de tel bij kwijt..... of heeft het iets met Halzheimer te maken.

Wat niet te vergeten valt, is dat onze dames voor de 2de maal Belgisch Kampioen worden in 2002

Als je nu dacht dat hiermee de kous af is, dan ben je d'r ferm naast. Onze jeugd is in opmars. En zo te zien, zijn ze niet meer te stuiten.



2003  
De jeugd bezorgt TCZ prachtige resultaten in de Delta Lloyd Talentencup en in de Campina Tour.

De vier kleppers van hiernaast bezorgen ons een Kampioen van het Vlaams Gewest. Je moet het maar kunnen hé.

Natuurlijk wilden de volwassenen ook wel wat presteren. En ja hoor, onze Dames werden Kampioen van Oost-Vlaanderen.



Genoeg trofeeën; efkens aan de anderen denken. Onze eerste Benefietdag zorgt voor een grote opbrengst; niet enkel qua leden maar ook qua giften.



Ook onze TCZ'ers namen het er van.  
Een champagne-ontbijt om de dag te starten  
moest zeker op het programma staan.



Nog eventjes enkele stichters begroeten.  
John Wezenbeek—schatbewaarder  
Mevrouw Stampaert  
Alex Claeys  
En onze toenmalige en huidige..... Jawel.

Tijd om het lange en vermoeiende seizoen  
af te sluiten.  
Met de laatste activiteit "Het licht is uit"  
wuiwen we 2003 uit.  
Hop naar 2004.



Allé, bijna,  
Want we moesten eerst nog eens onze  
schaatskunsten tonen.  
Op het ijs ...  
en ernaast.



2004

Ze is er weer, onze jeugd.

Deze drie gasten worden toch wel  
Kampioen bij jeugd 12!



En ja, tcz blijft maar presteren.



Onze dames kunnen natuurlijk niet minder.  
Vrouwelijke charme op het terrein,  
enkele ferme passeerslagen ...  
en we hebben voor de 2de keer een  
Kampioen van Oost-Vlaanderen.

Het kon niet uitblijven hé.  
Ze komen d'r ook door,  
onze heren Kampioen Oost-Vlaanderen 2004



Een nieuwe Benefietdag voor Make a wish.  
Als je al die blijge gezichten ziet dan weet je  
dat het goed was.

Was ik bijna vergeten:  
Jong TCZ liet zich kennen van zijn beste zijde.  
Een evenement om u tegen te zeggen  
Disco-tennis ...  
met rare gasten



Eindelijk schrijven we

**2005**

Jeugd TCZ brengt een hele reeks evenementen: recreatie-tennis, kidsday, duathlon en "Masters"

En ook nu weer een kampioenenploeg  
Waar hebben we die gasten nog gezien?



Jong tcz zat ook niet stil.



Wat dacht je van: kwis-avond, discotennis en... een primeur: "Beachtennis"

Moest je meegemaakt hebben!

Nog eventjes een Benefietdag voor de vierklaver.

Mooie sprookjes duren niet lang ???????  
Het sprookje van Tennisclub Zomergem duurt toch

al 25 jaar. En 25 jaar hebben zeer velen ervan genoten.

Daarom vieren we

# FEEST



U zegt?  
Ben ik nog wat vergeten?  
Sorry,

Dat is dan voor binnen 25 jaar